

Ο Γολγοθάς των ΤΕΙ συνεχίζεται με το σχέδιο «Αθηνά»

Αιγάλεω 2/02/2013

Αγαπητοί συνάδελφοι

Για άλλη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης ξαναχτύπησε τα Ιδρύματά μας. Άποψή μου, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οργανωμένο σχέδιο που συνέταξαν κάποιες συντεχνίες εδώ και μερικά χρόνια με την έγκριση του Υπουργείου, παραβλέποντας ότι το μέλλον της χώρας και η ανάπτυξη των περιφερειών στη σημερινή δύσκολη κατάσταση που διέρχεται η Ελλάδα, είναι η επαγγελματική εκπαίδευση με σημείο αιχμής τα **τεχνολογικά επαγγέλματα**.

Εδώ και τέσσερα χρόνια βήμα προς βήμα ξετυλίγεται αυτό το σχέδιο. Πριν από δύο χρόνια, η τότε ηγεσία του Υπουργείου με πρωτεργάτες την κ. Διαμαντοπούλου και τον κ. Πανάρετο συνεπικουρούμενους από τον κ. Παπάζογλου μέσω του νόμου 4009/2011, αφαίρεσαν από τα **Τεχνολογικά Ιδρύματα την ενιαία με τα Πανεπιστήμια αποστολή των ΑΕΙ**, όπως την όριζε ο νόμος 3549/2007. Μας διαφοροποίησαν τότε πλήρως από τα Πανεπιστήμια και όπως προφορικά επανέλαβαν στις συναντήσεις της Συνόδου των Προέδρων που ακολούθησαν, αλλά και στην ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ότι τα ΤΕΙ **«πρέπει να ξαναβρούν το στόχο για τον οποίον δημιουργήθηκαν»**. Φρόντισαν βεβαίως ενωρίτερα, από το 2009, να απαξιώσουν τα Ιδρύματά μας **καταργώντας τη βάση του δέκα** και αυξάνοντας τον αριθμό εισακτέων στα Πανεπιστήμια. Προφανής στόχος τους να εμφανίσουν ότι σε πολλά Τμήματα των ΤΕΙ οι σπουδαστές εισάγονται σε μεγάλο ποσοστό κάτω από τη βάση του δέκα, δηλαδή «το καλό υποψήφιο μαθητικό δυναμικό» προτιμά τα πανεπιστήμια και απαξιώνει να θέσει ως πρώτη επιλογή δυναμικά Τμήματα των ΤΕΙ, ενώ όσοι επιτύχουν στα ΤΕΙ (ειδικά στα περιφερειακά) εγγράφονται, αλλά παρακολουθεί ένας μικρός αριθμός. Ταυτόχρονα **σταμάτησαν τις προκηρύξεις** που είχαν εγκριθεί από το παρελθόν και φυσικά **απαγόρευσαν προκηρύξεις νέων θέσεων Ε.Π** έως σήμερα, ενώ **πάγωσαν ακόμη διορισμούς εκλεγμένων μελών, εξελίξεις και μονιμοποιήσεις!**

Ας μην ξεχνούμε και τα **επαγγελματικά δικαιώματα των 23 Τμημάτων**, που ενώ είχαν την έγκριση του Σ.Α.Τ.Ε. από τον Ιούλιο του 2008, και παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις των Υπουργών έως σήμερα ακόμη δεν έχουν πάρει ΦΕΚ.

Η απαξίωση που δέχτηκαν τα ΤΕΙ στα χρόνια αυτά, λειτούργησε στις επιλογές των υποψηφίων και των οικογενειών τους. Πέτυχαν οι οργανωτές του σχεδίου το σκοπό τους, παραβλέποντας την προσπάθεια και τη σκληρή δουλειά (διαλέξεις και έρευνα) που κατέβαλλε φιλότιμα το Ε.Π των ΤΕΙ και οι Διοικήσεις τους (με τους μειωμένους προϋπολογισμούς και τις ελλειπείς υποδομές) για να φθάσουν σήμερα τα περισσότερα ΤΕΙ να έχουν σειρά κατάταξης μπροστά από αρκετά πανεπιστήμια. Ειδικότερα τα ΤΕΙ Κρήτης και Αθήνας προηγούνται από οκτώ Πανεπιστήμια! Όμως ο κ. Υπουργός δεν έθεσε ποτέ σε διαβούλευση στην ακαδημαϊκή κοινότητα το σύνολο των κριτηρίων ως όφειλε για να λάβουν θέσεις τα Ιδρύματα και να γίνει ουσιαστικός διάλογος για τον εξορθολογισμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αντίθετα, για τα ΤΕΙ θεώρησε ως βασικά κριτήρια του σχεδίου Αθηνά *το μικρό αριθμό των μελών Ε.Π, το ποσοστό των σπουδαστών που εισήχθησαν κάτω από τη βάση και τον μικρό αριθμό των σπουδαστών που είχαν ως πρώτη επιλογή τμήματα των ΤΕΙ*. Δηλαδή φρόντισε να στηρίξει τις προτάσεις του σε στοιχεία που είναι μεν πραγματικά, αλλά που καλλιεργήθηκαν σκοπίμως (όπως περιέγραψα παραπάνω) προγραμματισμένα για να εξυπηρετήσουν το σκοπό του σχεδίου, που δεν είναι άλλος από την απαξίωση και το κλείσιμο στο μέλλον πολλών Τμημάτων ΤΕΙ. Φυσικά το έργο αυτό πρέπει να περάσει στην κοινωνία με το μικρότερο δυνατό κόστος. Γι' αυτό βρέθηκαν ορισμένοι κονδυλοφόροι ημερήσιων εφημερίδων να γράφουν και να λοιδορούν στα τηλεοπτικά μέσα που τους φιλοξενούν, για τα κακά ΤΕΙ. Ουδείς όμως τολμάει να μιλήσει ή να γράψει για την αλήθεια που μόνο οι αριθμοί τη δείχνουν:

- Διδακτικό προσωπικό Πανεπιστημίων περίπου 11.500, έναντι περίπου 1.750 θέσεων Ε.Π των ΤΕΙ.
- Προϋπολογισμός Πανεπιστημίων 120.000.000 έναντι 55.000.000 ευρώ (2012-2013)

Άραγε ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση των ΤΕΙ, τα ίδια τα Ιδρύματα ή το Υπουργείο που εδώ και χρόνια κωφεύει στις εκκλήσεις των Διοικήσεων και των συνδικαλιστικών οργάνων για αναβάθμιση του ρόλου τους με τη δυνατότητα λειτουργίας αυτόνομων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, δημιουργία Ερευνητικών Εργαστηρίων και δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

Ο κ. Υπουργός και οι συν αυτώ, με το σχέδιο Αθηνά φέρονται ως καλοί συνεχιστές του καταστροφικού έργου της προηγούμενης ηγεσίας, αφού στο λόγο του κατά την παρουσίαση του σχεδίου Αθηνά, επανέλαβε ότι ακριβώς έλεγε η προηγούμενη ηγεσία με άλλο κομπό τρόπο **«Αναβάθμιση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων με επιστροφή**

στην αρχική φιλοσοφία ίδρυσής τους, αυτή της Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Τα ΤΕΙ ισχυρός, τεχνολογικός πυλώνας εκπαίδευσης, όχι κακέκτυπα των Πανεπιστημίων»

Δεν υπάρχει λογική εξήγηση και δυνατότητα αναβάθμισης των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων όταν:

- μειώνονται οι ήδη δραματικά μειωμένοι προϋπολογισμοί
- μειώνεται ο αριθμός του εκτάκτου προσωπικού κατά 90% (σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργού και Γ. Γραμματέα στη σύνοδο Προέδρων)
- δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις Ε.Π (παρά την αποχώρηση εκατοντάδων μελών που συνταξιοδοτήθηκαν ή δεκάδων που παραιτούνται αναζητώντας στο εξωτερικό μια καλύτερη τύχη)
- δεν ολοκληρώνεται η έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τα 23 Τμήματα των ΤΕΙ

Επί πλέον το σχέδιο Αθηνά δεν βοηθά στην ανάπτυξη των περιφερειών, αφού θα έπρεπε να έχει προηγηθεί **η μελέτη ενός αναπτυξιακού σχεδίου κάθε περιφέρειας**, να έχει δοθεί η μελέτη αυτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και μετά από συνεδριάσεις/αποφάσεις των θεσμικών οργάνων **ΕΣΥΠ-ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ** να ακολουθήσει η συγχώνευση ή κατάργηση Τμημάτων και Ιδρυμάτων και η μεταφορά Τμημάτων και Σχολών χωροταξικά σε περιφέρειες προκειμένου αναλόγως να δημιουργηθούν κυψέλες εκπαίδευσης και παραγωγικής δυναμικής κλάδων και επαγγελμάτων.

Σε ποια αναβάθμιση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων αναφέρεται το Υπουργείο όταν στο σχέδιο Αθηνά

- προβλέπει μείωση του αριθμού των εισακτέων στα ΤΕΙ κατά 30% και αντίστοιχα αύξηση του αριθμού στα Πανεπιστήμια κατά 15%
- μειώνει κατά 76 τα Τμήματα των ΤΕΙ, ενώ μειώνει μόνο 21 Τμήματα από τα Πανεπιστήμια από τα οποία το 40% είναι Τμήματα με βασικό γνωστικό αντικείμενο ξένες γλώσσες. Αντίθετα, Νομικά Τμήματα, Τμήματα Ανθρωπιστικών σπουδών και Πολυτεχνικά ούτε που τα αγγίζει παρά το πλήθος των ανέργων πτυχιούχων τους, που εν τέλει αντιμετωπίζονται ως εξαγωγίμο επιστημονικό δυναμικό (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί)

Συνάδελφοι

θα πρέπει να σας ενημερώσω, ότι το Υπουργείο δυστυχώς για άλλη μια φορά έδρασε εν κρυπτώ, αιφνιδίασε το χώρο των ΤΕΙ και εξαπάτησε τις Διοικήσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις στις έκτακτες Συνόδους Προέδρων που έγιναν Νοέμβριο και Δεκέμβριο, καθώς και στις συναντήσεις με τις Διοικήσεις που έγιναν στις 27/12/2013 ο κ. Υπουργός ενώ «μας μιλούσε για ένα εσωτερικό εξορθολογισμό των Τμημάτων μέσα στο ίδιο ΤΕΙ μετά από διαβούλευση» προχώρησε αιφνιδιάζοντάς μας σε ανορθόδοξες μεταφορές Τμημάτων από ΤΕΙ σε ΤΕΙ, καταργήσεις και συγχωνεύσεις Τμημάτων προς δημιουργία υπερ-Τμημάτων με πολλαπλές κατευθύνσεις, δημιουργία Σχολής με ένα Τμήμα ή Σχολή με ένα Τμήμα και δύο ετερόκλητες κατευθύνσεις.

Οι προτεινόμενες αλλαγές του σχεδίου Αθηνά για το ΤΕΙ της Αθήνας

Για το ΤΕΙ της Αθήνας, ένα καταξιωμένο από ετών στην κοινωνία Ίδρυμα με διδακτικό προσωπικό πολύ υψηλών προσόντων, με Τμήματα αξιολογημένα και αναγνωρισμένα για τη επιστημονική και τεχνολογική τους ολοκλήρωση, με 16 προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών βρέθηκε στο στόχαστρο του Υπουργείου και σύμφωνα με την πρόταση του σχεδίου Αθηνά:

α) Τρία (3) Τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ηλεκτρονικής, Πολιτικών Έργων Υποδομής, και Τοπογραφίας) μεταφέρονται στο ΤΕΙ Πειραιά.

Το Ηλεκτρονικής είναι ένα από τα πιο οργανωμένα και επιστημονικά δυνατά Τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας με 29 μέλη Ε.Π, υψηλού κόστους υποδομές και εξοπλισμό, με σπουδαστές που έχουν την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής και το μόνο από τα Ηλεκτρονικά Τμήματα της χώρας που λειτουργεί αυτόνομο Μ.Π.Σ.

Επίσης, το Τμήμα Τοπογραφίας μπαίνει ως κατεύθυνση στη Σχολή Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων, Σχολή με τρεις κατευθύνσεις με απόλυτη αναντιστοιχία του περιεχομένου σπουδών του Τμήματος Τοπογραφίας (μαθήματα και εργαστήρια) με το πρόγραμμα σπουδών των δύο άλλων συναφών κατευθύνσεων.

Αντιστοίχως **μεταφέρονται από το ΤΕΙ Πειραιά στο ΤΕΙ Αθήνας**, στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Πληροφοριακών Συστημάτων που γίνεται κατεύθυνση στο Τμήμα Πληροφορικής και το ανεξάρτητο Τμήμα Κλωστοϋφαντουργίας.

β) Δύο (2) Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά , το Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Τμήμα τουριστικών Επιχειρήσεων μεταφέρονται στη ΣΔΟ του ΤΕΙ Αθήνας που μετονομάζεται σε Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργανισμών και Συστημάτων, αποτελούμενη από δύο Τμήματα: Το

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Πληροφοριακών Συστημάτων και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με τέσσερις (4) κατευθύνσεις!!

γ) *Η Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής* που λειτουργούσε με δύο ανεξάρτητα Τμήματα, το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων και το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών *μετασχηματίζεται σε Σχολή με ένα Τμήμα*, αυτό της Τεχνολογίας Τροφίμων και δύο κατευθύνσεις.

δ) Το *Τμήμα Επισκεπτών/τριων Υγείας* της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας & Πρόνοιας *απορροφάται από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της ίδιας Σχολής* (που δεν έχουν καμία σχέση τα προγράμματα σπουδών τους) και μετασχηματίζεται σε νέο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας με δύο κατευθύνσεις.

ε) *Το Τμήμα Νοσηλευτικής Β΄* της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας & Πρόνοιας *απορροφάται από το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄* και μετασχηματίζεται σε ενιαίο Τμήμα Νοσηλευτικής.

στ) *Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας* της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του *ΤΕΙ Πάτρας* (με έδρα το Αίγιο) *απορροφάται από το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας* της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας

ζ) *Το Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών* της Σχολής Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών *απορροφάται από το Τμήμα Γραφιστικής της ίδιας Σχολής* (κι εδώ τα προγράμματα τους είναι ετερόκλητα) και μετασχηματίζεται σε νέο Τμήμα Γραφιστικής με δύο κατευθύνσεις.

η) *Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης* της Σχολής Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών αποσπάται από τη Σχολή και *μετατρέπεται σε αυτοδύναμη Σχολή* με το όνομα Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Καλών Τεχνών με το *Τμήμα Προστασίας και Συντήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς*.

θ) *Καταργούνται και τα τέσσερα Γενικά Τμήματα* (Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων, Μαθηματικών, Φυσικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής)

Εν κατακλείδι το σχέδιο Αθηνά έτσι όπως προτείνεται δεν επιφέρει την αναμενόμενη αναδιάρθρωση στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, δεν θεραπεύει τις παθογένειες του υφιστάμενου ακαδημαϊκού πλαισίου και πολύ περισσότερο δεν θα επιτευχθεί η προσδοκόμενη οικονομία κλίμακος που προσδοκά το Υπουργείο. Αντίθετα οι συνέπειες ειδικά για το θεσμό της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα είναι ανυπολόγιστες. Το παιχνίδι με τα κολλέγια παίρνει σάρκα και οστά, αφού ένα μεγάλος αριθμός σπουδαστών λόγω και της οικονομικής κρίσης θα στραφεί σε

κολεγιακού τύπου σπουδές μέσα στη πόλη της μόνιμης κατοικίας τους και με δυνατότητα χορήγησης masters και διδακτορικών.

Από την προτεινόμενη εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά για το Ίδρυμα μας επισημαίνω τα εξής σημεία:

Η συρρίκνωση της ΣΤΕΦ σε έμψυχο επιστημονικό δυναμικό (57 πάνε στο ΤΕΙ Πειραιά και 11 έρχονται στο ΤΕΙ Αθήνας) και σε εξοπλισμό, ακυρώνει τις τεράστιες προσπάθειες και το υψηλό κόστος που καταβληθήκαν για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των τριών Τμημάτων. Επί πλέον η Σχολή Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών & Τοπογράφων με τις τρεις κατευθύνσεις που δημιουργείται μετά την προσθήκη των δύο Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων (μήπως αυτός είναι ο στόχος;).

Η συσσώρευση μερικών χιλιάδων σπουδαστών στο υπερ-Τμήμα της Διοίκησης με τις τέσσερις κατευθύνσεις θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη εκπαίδευση των σπουδαστών αφ' ενός μεν λόγω της αναντιστοιχίας πολύ μεγάλου αριθμού μαθημάτων στα προγράμματα σπουδών και αφ' ετέρου λόγω της έλλειψης χώρων και της εξ αυτών απορρέουσας ανάγκης κατάτμησης των Τμημάτων με μικρότερο αριθμό σπουδαστών και πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού (χάνεται η οικονομία κλίμακος).

Επί πλέον το Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων αντί να παραμείνει αυτοτελές, τώρα που ενισχύεται με έξι (6) ακόμη μέλη από το αντίστοιχο Τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά, γίνεται κατεύθυνση και ουσιαστικά υποβαθμίζεται (χάνεται έτσι η ευκαιρία ενίσχυσης της τουριστικής εκπαίδευσης).

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Μιχάλης Σ. Μπρατάκος
Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Αθήνας